

Vragen en stellingen – Lezing ‘verbond en doop’ – 19-10-2024

1. In psalm 105: 5 berijmd lezen we over ‘Abraham Zijn vrind’. Zoek eens op wat er van Abram staat in Jozua 24: 2-3. Is dit een moedgevende waarheid voor je?
2. In Hebr. 7: 22 staat: “Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.” Wat is er beter aan dit verbond? En wat betekent dat voor ons?
3. We hoorden dat ieder verbond ook een verbondsteken heeft. Daarom sprak de Heere tot Abram: “Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is u besneden worde.” (Gen. 17: 10) Waarom werd alleen het mannelijk geslacht van Abram besneden? (zie de kantt. Bij vers 10)
4. Het doopformulier zegt “*Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt*” tegelijkertijd hoorden we vanavond dat niet allen die in het verbond der genade zijn opgenomen ook werkelijk zalig worden. Wat is het verschil? En wat vind je van de definitie: ‘tweeërlei kinderen des verbonds’ zoals ds. I. Kievit gebruikt?
5. Waarom is het thema ‘Hun, die Zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan’? Heb je na de lezing van vanavond het idee dat het verbond een schat is die het waard is om overdacht te worden?
6. Als je om je heen kijkt in Nederland, dan zie je overal verval en afval van de ware Godsdienst. Wat kan dit psalmversje hierin voor ons betekenen? “*Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.*” (Ps. 105: 5)
7. Hoe ervaar je de spanning tussen het bevel van geloof en bekering en de onmogelijkheid van geloven uit onszelf? En welk psalmversje zou hierin lucht kunnen geven aan de ziel die de nood van de onmacht tot geloven beleeft?