

Geopolitiek: Rusland en Oekraïne

4-6-2022

Spreker: Richard Donk (journalist RD)

Bijbelgedeelte: Psalm 99

De oorlog is een ver van ons bed show. Het conflict van Oekraïne komt voor ons dichtbij.

1. De oorlog zelf, wat gebeurt er nou bij het conflict

24 februari 2022 begon de oorlog. Eigen is de oorlog al 8 jaar bezig. In 2014 heeft Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim ingenomen, sindsdien is de oorlog al bezig. Na de gevechten om de Krim is er een slepend conflict gekomen. Al 8 jaar zitten aan beide kanten soldaten al in de loopgraven.

We konden de oorlog aan zien komen. Poetin begon eisen te stellen aan de NAVO. Hiermee zocht Poetin een voorwendsel om de aanval te start. Poetin verwachtte dat het een blitzkrieg zou worden en dat hij Oekraïne zo onder voet zou lopen. Dit liep anders: de Oekraïners vochten dapper terug, de hoofdstad Kiev is nog steeds niet ingenomen en president Zelensky zit er nog steeds.

Actuele cijfers van de oorlog: 46000 doden, 15 miljoen vluchtelingen, 600 miljard schade, 20% van Oekraïne is door Rusland bezet.

De vraag is of Poetin kernwapens gaat inzetten?

Aflopen 9 mei was een belangrijk dag, namelijk de Russische bevrijdingsdag. Poetin had een grootschalige toespraak afgekondigd, maar dit was uiteindelijk maar 15-20min. De oorlog wordt een speciale militaire operatie genoemd en mag geen oorlog genoemd worden.

Zal het hierbij blijven, dat is de grote vraag? De strijd om het oosten woedt nog steeds. Poetin wil de hele zwarte zeekust bezetten.

2. De positie van Rusland, wat beweegt Poetin en de Russen ertoe om dit te doen

Kunnen wij de Russen wel echt begrijpen? Kunnen we begrijpen wat er in het hoofd van Poetin omgaat? Wat leeft er in de psyche van de Russen? Aspecten die meespelen voor het beginnen van de oorlog van Rusland met Oekraïne:

- Het vallen van de Sovjet Unie. Hierin was het wereldrijk van de Russen ineens over. Dit vond Poetin een van de grootste catastrofes van de 20^e eeuw. Dit was een enorme afgang.
- Oekraïne is belangrijk voor de geschiedenis van de Russen.

3. De geopolitieke aspecten

- *De houding van Europa.*

We waren heel eensgezind in het afwijzen van de oorlog en het instellen van strafmaatregelen. Dit had Poetin niet verwacht.

Hoever moet je gaan met de strafmaatregelen? Moet je Rusland bijvoorbeeld ook uitsluiten van alle culturele en sport evenementen etc? Doorgaans tref je hiermee de normale bevolking.

Je kan in twijfel trekken hoeveel effect de sancties hebben.

- *De machtsbalans in de wereld verschuift.*

Rusland is verzwakt, maar is nog steeds een supermacht. Deze status heeft het ook te denken aan de kernwapens.

Rusland is een belangrijk economische partner, je kan niet om Rusland heen.

Moeten we nog bang zijn om de kernwapens in worden gezet? We moeten hier wel

realistisch in zijn. Bij Poetin moet je niets uitsluiten, denk aan het binnenvallen van de Krim en Oekraïne.

- *De positie van China.*

Door de oorlog letten we niet op China. China wil Taiwan binnen vallen. We weten niet of dit zal gebeuren.

4. Ethische dilemma's

De vraag is: Moeten we maar wapens naar Oekraïne laten gaan om de oorlog in stand te houden? Dit gaat over de rug van de bevolking. Hoe ethisch is het om de wapens te leveren?